

Vi lämnade ett regnigt Stockholm i buss, 27 glada IMA medlemmar tillsammans med Anna och Sara från Sigtuna. Under färden blev vi bjudna på en liten förrättswrap med grön sparris och dricka. En Quiz om Sigtuna med 8 frågor där bästa resultat blev 5 rätt. Eva H och Barbro H hade båda samma antal och busschauffören fick dra lott och Eva vann en burk lokalproducerad honung.

Flera hotell/konferensanläggningar och andra företag har bikupor och en gemensam produktion för att främja binas fortlevnad.

Väl i Sigtuna sken solen och vi började med visning av Hotell Kristina som varit en internatskola från början, belägen på första kullen av tre i Sigtuna med underbar utsikt över Mälaren. 60% av allt de serverar är ekologiskt och de siktar mot 70%. Vi blev bjudna på förrätt med vit sparris, mums.

Därifrån vandrade vi med en av Sigtunas officiella guider genom staden på Stora Gatan som haft samma sträckning sedan 970-talet. Nu vet vi att Sigtuna är Sveriges äldsta stad och några av husen är moderna betongklossar maskerade med träfasader för att behålla den genuina gamla stadskänslan. Tant Bruns kaffestuga ligger i det äldsta bevarade huset i stan, precis på randen av den gamla vattenlinjen.

Väl framme vid 1909 Sigtuna Stadshotell fick vi "träffa" hotellets första värdinna Elin Pankoff som berättade lite om historien om Sveriges nu minsta 5-stjärniga hotell med vidunderligt läge mot vattnet. De har behållit känslan från invigningsåret och varsamt renoverat alla rum. Gustav den 5:e har bott där och då hade rummet en balkong.



Efter att en i personalen som varit nyfiken på kungen och stått på balkongen och tittat ner med ett glas mjölk i handen som han råkade spilla i huvudet på Gurra, togs balkongen bort på kungens begäran. Nu fick vi varmrätt; torskrygg, med lite sparris till. Mumselimums.

Sista sträckan fick vi ta bussen till SigtunaStiftelsen på den tredje av kullarna, lite historia även här om alla författare som med sitt stipendium tillbringar några veckor där för samtal och skrivande och en dessert buffé samt visning. Mumsfilibaba!

Historiens vingslag slår över alla tre anläggningarna som har sina 100 år eller mer på nacken. Fullproppade av både mat, historia och intryck äntrade vi så bussen mot färden tillbaka till Stockholm, med oss hade vi också fått en liten goodie-bag med information och lite sparris 🍷 Bra planerat och generöst av Caroline, Anna och Sara från de tre anläggningarna.